

Der var engang - og nu....

- en historie fra det virkelige liv....!



*Historien om blodbøgen,
på Bottrup Østergaard
- Østerbakkevej 17*

En skøn forårsdag 1980, går Knud i haven, og har været i færd med at beskære den store blodbøg, da en lille 2-takter bil (Lloyd Alexander Van (*)), kommer 'pruttende' op ad bakken, og standser ud for blodbøgen. - Det var gartneren fra Oens, frøken Lund (**) - hun ruller vinduet ned, og siger: "goddag Ribergaard - nu fælder De vel ikke blodbøgen?" Knud var et stort spørgsmålstejn, men svarede efter lidt tøven: "Nej det kunne da aldrig falde mig ind, hvorfor skulle jeg dog gøre det?..... - Jeg kunne se De var i gang med saven, så jeg frygtede, at nu fælder han vel ikke "mit" træ! - Jeg skal nemlig fortælle Dem, at jeg altid har betragtet dette træ som "mit". - Den tidligere ejer, Jens Vidrik Jensen havde bestilt min far til at plante en blodbøg i haven, og det foregik en søndag formiddag i 1918, hvor jeg var med til at plante den! - Frøken Lund fastslog, at planten var mindst 5 år ved udplantningen, og derfor stammede fra 1913! - en sjov og interessant historie!

(*) Lloyd blev produceret fra 1955 til ca. 1961. med 19 og 25 hk. Det var en 2-takter motor med 2 cylindre, hvilket gav denne særprægede lyd!

(**)

Kirsti Widebæk Lund, født i 1908, var datter af Jonna og Jørgen Widebæk Lund.

Hendes far overtager gartneriet i 1914, ejendommen - som har et jord-tilliggende på ca. 3 tdr. land, ned mod Ølsted å - er resterne fra den gård, der blev flyttet ud på marken, over på den anden side af hovedvejen (skråt overfor rasteplassen) - i 1855!

I daglig tale Kirsti Lund, tiltalte alle med 'De' og efternavn, hun var et respekteret og lidt 'specielt' menneske - hun tog også ud og pyntede ved specielle festligheder!