

## **Sejer Steffensen af Bottrup**

29. juli 1823 - 6. april 1848

På opfordring bringer jeg lidt historie frem omkring den person, for hvem der er opsat en mindetavle i Ølsted Kirke. Det der er efterspurgt, er familie relationer og bopæl for Sejer Steffensen.

Der har gennem mange år været sagt og skrevet en del mere eller mindre sandfærdige beretninger omkring Sejer Steffensen - det følgende kan dokumenteres!

Sejers farfar Seier Stephensen (f.1737) drev sammen med sin kone Maren Mikkelsdatter (f.1745) - Bottrup Damgaard (Høgghs gård, Bottrupvej 33). De fik sammen 7 børn. Én af dem var Stephen Sejerssen, som blev født 1. nov. 1771.

- og nu gælder det om at bevare koncentrationen.....

Han overtager i fæste Stenagergaard (Frodes gård, Bottrupvej 31), den 29. nov. 1806 og bliver gift med Ane Marie Nielsdatter (f.1788).

De får sammen 7 børn, hvoraf 2 har særlig interesse, nemlig Niels Peter Steffensen født 15. juni 1820 og **Sejer Steffensen** født 29. juli 1823.

Sejer Steffensen bliver forlovet med Ane Margrethe Pedersdatter fra Ølsted i ca. 1847. Han falder i Treårskrigen ved Rinkenæs, den 6. april 1848 (se beretning næste sider).

Sejers bror Niels Peter Steffensen har overtaget gården efter sin far, og frikøbt den fra Bygholm den 13. dec. 1848.

Han bliver gift med Sejers forlovede den 13. dec. 1853 - og de får sammen 8 børn.

En søn Søren Anton (nevø til Sejer) overtager et husmandssted i Vestermarken i 1894 (Peter Pedersen gård). Han får sammen med hans kone Cecilie Lund Christensen bl. a. sønnen Peter Steffensen, som bliver købmand i Bottrup i 1923.

En datter - Johanne Steffensen (niece til Sejer) bliver gift med Peter Lund Iversen. De driver "Brdr. Lunds" gård i Vestermarken (Bottrupvej 73), som de har overtaget efter Peter Lunds far den 17. juni 1893.

De får sammen de tre brødre Iver, Steffen og Aksel (kaldt Brødrene Lund), som sammen driver gården i Vestermarken, til de i en høj alder kommer på plejehjem.

De dør henholdsvis i 1988, 1982 og 1990 og er således de sidst kendte lokale slægtninge til Sejer Steffensen (deres mors onkel)!

PS. En stor del af familien ligger begravet foran kirken - bag familien Kjær, Bottrupgaard.

Henning Christensen, Bottrup

SEJER STEFFENSEN FRA ØLSTED  
DEN FØRSTE  
DANSKE SOLDAT, SOM FALDT I TREAARSKRIGEN  
Af Apoteker *Arnold Hansen*, Børkop.

Den første større Kamp i Treaarskrigen var Slaget ved Bov d. 9. April 1848, hvor Oprørshæren blev slaaet. Men 3 Dage før Hovedslaget indleddes, fandt en lille Træfning Sted i Landsbyen Rinkenæs ved Flensborg—Sønderborg Landevej, og i denne korte Kamp i Rinkenæs Overby faldt den første danske Soldat, som Krigen 1848—50 krævede, efter at han 14 Dage forinden havde taget Afsked med sine kære i Hjemmet og med sin Kæreste.

Det var en Underjæger ved 1. Jægerkorps' 4. Kompagni, Nr. 83 Sejer Steffensen fra Bottrup, Ølsted Sogn i Vejle Amt. Om hans Kamp og Død findes der paa Rinkenæs-Eggen flere mundtlige Beretninger, der ikke helt stemmer overens, og som ikke har kunnet belyses ved Kildeskrifter, men man maa gaa ud fra,

borg spillede. Pastor Christensen fra Ølsted bragte en Hilsen fra Ølsted Kirke og nedlagde en Krans, og Sogneraadsformand Hans Nissen, Ølsted, nedlagde en Krans fra Ølsted Sogneraad, idet han fremhævede, at Danmark stadig har raske unge Mænd, der er opfyldt af en Fædrelandskærlighed saa stor, at de er rede til at give Livet i Farens Stund. Endvidere blev der nedlagt Kranse og Blomster fra Hæren, Rinkenæs Sogneraad, Foreninger med flere samt af Steffensens efterlevende Slægtninge.

100 års dagen den 6.april 1948

Sejer Steffensen, der var yngste Søn paa Fødegaarden i Bottrup, var forlovet med Ane Margrethe Pedersdatter fra Ølsted. Han blev knap 25 Aar gammel, og han hører til dem, om hvem Digteren synger: De elsked' ungt, de drømte langt, de saa kun alt for kort.

Hans Kæreste fandt Trøst paa Slægtsgaarden i Bottrup og blev senere gift med Sejers fire Aar ældre Broder, Niels Peder Steffensen. Denne havde ikke været med i Krigen. Hun fødte ham 6 Sønner og 2 Døtre, hvoraf kun den yngste Datter, Johanne Lund Iversen, Bottrup, lever endnu. Hun fyldte 80 Aar i Februar Maaned 1948. Slægten Steffensen er endnu livskraftig paa Horsenseggen. En Sønnesøn, P. Steffensen, er Købmand i Bottrup, og en af hans Sønner, der er opkaldt efter Sejer, er ansat ved Shell-Depotet i København. I Horsens lever ogsaa en Sønnesøn af P. Steffensen, nemlig Brødkusk ved Fællesbageriet P. Steffensen, der værner om de gamle Minder paa en smuk Maade.

Ved Siden af Vejen, hvor Sejer Steffensen faldt, staar paa en lille Forhøjning en Mindesten, der overskygges af en Sørgeask. Den bærer følgende rørende Indskrift, som blev forfattet af Stedets Lærer:

Minde om den 6te April 1848.

Første Skud fra Krigerskare  
voldte Byen Skræk og Fare.  
Men med Tak og Pris og Hæder  
broderlig vi mindes Eder,  
som for os i første Møde  
Sejer vandt, hvor Sejer døde.

## Ølsted kirke

Hatting herred, Vejle amt

I kirken opsattes i 1850'erne en mindetavle over den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 **Sejer Steffensen**, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.

Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

Efter navnet følger dette vers: "Ja med Takkesang vi møde / Thi det var for os I døde. / Tak for Eders Heltemod! / Tak for hver en Draabe Blod! / Tak I dyrebare Sjæle! / Evtigt er Jert Eftermæle".

Nederst på rammen er endnu et vers - det er inskriptionen på Sejer Steffensens gravsten på Rinkenæs kirkegård: "Første Skud fra Krigerskare / Voldte Byen Skræk og Fare / Men med Tak og Pris og Hæder / Broderlig vi mindes Eder / Som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde".

Kilder:

Boeck (1948), s. 747-749.



Her har Sejer trådt sine barnesko...



Sejer Steffensen's gravsten på Rinkenæs Kirkegaard. Hovedgaden i Rinkenæs, hedder Sejrsvej.



Matr. 9b - Steffen Lund - Johanne Lund Iversen(Steffensen) - Peter Lund Iversen - Aksel Lund

Steffen, Johanne, Peter og Aksel  
foran stuehuset i Vestermarken.



Købmand Peter Steffensen og  
Anna Balzersen og børn foran  
Bottrup Købmandsforretning