

## Der var engang - og nu.... – Bottrup Damgaard



Kjesten & Søren Peter  
Sørensen 1930



Stuehuset er opført i 1879 –  
Vejrhane på Frontespice  
er velbevaret - bemærk indskrift  
MMS/KSS/1879  
Mads Sørensen/Kjerstine Sørensen



4. generation er kørt i stilling...

Gården har sandsynligvis været fæstegård under Agersbøl Gods ved Lindved.

Ældst kendte ejer Sejer Steffensen – (født 1737 / død 1806) - er nævnt i forbindelse med Agersbøl's Godsarkiver. Ca. 1805 overdrager han gården til sin datter Bodil Sejersdatter og svigersøn Ole Hansen Lund.

De får 10 børn hvoraf de 4 er sønner. Ole dør i 1836 og Bodil i 1848.

De fleste af deres voksne børn er ugifte og hjemmeboende. De driver herefter gården i fælleskab indtil 1854 - da overtager brødrene Jacob Olesen Lund og Jens Peter Olesen Lund, gården.

I 1856 deler de gården, således at Jens Peter Olesen Lund overtager den tredjedel af jorden, der ligger længst mod syd (mod Tranekær), og her opføres en gård - ("brdr. Lunds" gård i Vestermarken) - Jacob Olesen Lund overtager Damgaard. - Det blev en trist skæbne, da begge brødre dør indenfor 3 år, Jens Peter i 1858 og Jacob i 1859

I 1860 sælges gården til Søren Jepsen Ousen fra Trelde, som samme år bliver gift med Ane Kirstine Madsen datter af Mads Jensen Kjær, Bottrupgaard.

Dette ejerforhold varer heller ikke for længe, idet Mads Sørensen overtager gården 2 år efter, for 14.500 rd.

Mads Sørensens overdrager gården til sønnen Søren Peter Sørensen i 1896, for 40.000 kr. – Søren Peter dør i februar 1939, og har således ejet gården i 43 år. Dødsboet overdrager den 1. august 1939, gården til Edith og Søren Bay Høgh for 80.000 kr.

Efterfølgende er den jord der blev frastykket i 1856, købt tilbage, ligesom et par små-ejendomme i Tranekær-området. Indenfor de seneste ca. 25 år er gården udvidet betydeligt, idet yderligere 3 af byens i alt 9 gårde er tilkøbt - (Stenagergaard, Stenhøjgaard og Søndergaard).