

Seminariet i Lyngby, hvorfra han d. 1835 med „Høgh Ydlig“
 Hans første Hustru, var Lektor af Gaardens Skole i Lyngby, hvis Gaard
 han overtog og havde 1/2 Aar. — Derefter blev han kaldet til Lærer i
 Giosted ved Jelling, men dette Embede ombyttede han efter få Aar
 med P. Hornum i Bjarre Herred, hvor han var til 1854, da han
 blev befordret til Østod. I Hornum fødte hans Hustru bort fra
 5 smaa Børn. Hendes Dødsst. Anders Bohr, blev senere Nielsens
 2. Hustru, og hun havde 4 Børn. — Efter Krigen 1864 fik han
 Apoplexi og tilbragte sine sidste Aar dels i sin Song og dels i sin
 Lænestol. Embedet blev besørgt af Hjalperose. Der var to Lærere
 Harguand fra Korsens og Karl Hansen fra Hjarnø; der
 Lærer Nielsen døde 1869 den 16. August og begravdes paa Fløster Kirke
 Kogaaet. Hans Hustru overlevede ham i mange Aar, fødte og blev
 begravet i Gentofte, hvor hun havde Ophold hos sin Datter.

Frederike Kristian Hansen

1869-1910. er født i Høver (nu Højsholt) Skole ved Vejle den 8. Maj 1843
 og er Søn af Skolelærer og Hestevanger Peder Hansen og Hustru Mar-
 thea Marie f. Leumt. Fader, hvis Forfædre havde været Lærere i
 Høver (nu Højsholt) Skole; det mindste siden 1783, døde 1855, og
 1856 kom jeg i Håndskolelære i Vejle, hvor jeg konfirmeredes og var
 til 1862, da jeg bestemte mig til at gaa Lærervejen, og jeg kom til
 Aller Skole ved Kristiansfeldt, hvor jeg i et Aar var Elementarlærer.
 1863 blev jeg optaget paa Jelling Seminarium, hvor den sæd-
 ves dygtige og bekendte Pædagog Svendsen var Forstander, og her ople-
 vede jeg den sørgelige Krig: 1864, de midteredes 1866 med 1. Karakter.
 Straks efter blev jeg Vikar for Skolelæreren i Høver, men 1/2 Aar efter
 kaldedes jeg den 4. Februar ¹⁸⁶⁷ til den Lærer ved den ny oprettede Bi-