

Ølsted Skole 1974 -1981

En fortælling om skoletiden på Ølsted Skole

Først vil jeg starte med en kort præsentation. Jeg hedder Lennart Bjørnholdt Jensen, er født i Ølsted, nærmere bestemt på Bottrupvej 10, lige overfor den gamle Ølsted Skole.

Min far, Jens A. Bjørnholdt Jensen, blev ansat som lærer på Ølsted Skole i 1966. I og med at vi boede lige overfor skolen i mine første leveår, var jeg tit med min far på skolen. Jeg husker specielt, at jeg fik lov til at hjælpe med at duplikere med duplikatoren i AV-rummet. Det var før kopimaskinens tid. Lugten fra duplikatoren sidder stadig i næsen, det var skræppe sager. AV-rummet var et lille smalt lokale i den store hovedbygning. Jeg husker også at være med i sløjdlokalet i den gamle hestestald. Min far var sløjdlærer, så jeg kravlede ofte rundt på loftet over sløjdlokalet, mens han klargjorte værktøjet til timerne. På loftet var der mange rekvisitter gemt, som blev brugt til skuespillet i forbindelse med skolefesten. Det var et spændende sted at gå på opdagelse.

Da jeg nu så ofte havde været på skolen, husker jeg ikke min første skoledag, da det jo ikke var noget specielt for mig at komme på skolen. Der var ikke noget der hed børnehaveklasse på skolen dengang og jeg havde heller ikke gået i børnehave. Der var ikke engang en børnehave i Ølsted på det tidspunkt. Så jeg startede altså direkte i 1. kl. i august 1974. Vi var 20 elever, 10 drenge og 10 piger. Vores klasselærer hed Britta Petersen og hun var gift med skoleinspektøren, Kurt Petersen.

Når jeg husker tilbage på min skoletid på Ølsted Skole, er det mange gode minder der dukker frem på nethinden. Jeg vil prøve at gengive lidt fra erindringer om de forskellige fag vi havde, samt placeringen af lokalerne. Vi havde klasseværelse i et af de 4 lokaler der var i pavillonerne. Det var nogle midlertidige pavilloner. Den første blev sat op i 1973 og allerede året efter kom den anden. Jeg kan huske at min klasse var med i en artikel i Horsens Folkeblad, hvor der blev sat fokus på hvornår disse midlertidige lokaler skulle erstattes af nogle bedre. Det var i 4. kl. i 1978. Pavillonerne står der endnu og bliver brugt som spejderhytte, og før da havde Børnehaven til huse der.

Vi havde størstedel af timerne i vores klasseværelse, hvor fag som dansk, matematik, og religion var på skemaet. Senere kom fag som orientering, klassens time, formning, sløjd, engelsk, tysk og fysik. Faget formning foregik i formningslokalet. Hvis man stod foran skolen på Bottrupvej, så var der en indgangstrappe i hver sin side af skolen. Trappen til venstre førte ind i en lille gang, hvor der var en trappe mere, der gik op til biblioteket og inspektørens kontor. Hvis man fortsatte videre rundt i gangen kom der et afsnit til venstre hvor formningslokalet og et undervisningslokale var placeret. Jeg husker, at der var en stor ovn i formningslokalet som kunne "brænde" glasuren fast når vi havde lavet flotte figurer i ler eller hvad det nu var for et materiale vi brugte. I hjørnelokalet, efter formning og klasselokalet, lå lærerværelset. Herfra havde lærerne udsigt til skolegården og direkte adgang til den store gang i hovedbygningen. Gangen vendte ud mod skolegården og lokaler i hovedbygningen vendte ud mod Bottrupvej. I hovedbygningen var der to klasselokaler, hvoraf det ene var indrettet som fysiklokale. I mellem de to lokaler lå tidligere nævnte AV-rum. Da skolen blev bygget i 1912 var der en stor hovedtrappe placeret i midten af bygningen. Denne trappe var væk da jeg gik på skolen og indgangspartiet omdannet til AV- rum.

Vi havde selvfølgelig også gymnastik. Jeg mener, på skemaet hed det gymnastik, men det dækkede jo over det som i dag hedder idræt eller bevægelse. Om vinteren foregik gymnastiktimerne i gymnastiksalen.

Gymnastiksalen var placeret for enden af den lange gennemgående gang i hovedbygningen. Set udefra fra Bottrupvej var den således placeret til højre, som en vinkel på hovedbygningen. I forlængelse af gymnastiksalen var der omklædningsrum og toiletter. Gymnastiksalen var ikke meget større end en badmintonbane. Der var højt til loftet og salen blev faktisk brugt til badminton af idrætsforeningen, som også havde gymnastik på programmet. I gymnastiktimerne spillede vi meget stikbold, høvdingebold og krabbe-fodbold. I sommerperioden foregik gymnastiktimerne udendørs. Hvor der i dag er spejderområde, petang og tennis, var der i min skoletid i en stor fodboldbane. Langs med fodboldbanen var der en løbebane i noget grå/sort materiale som støvede når man løb på det. Den blev brugt til 60 m. løb. For enden af løbebanen var der en sandgrav til længdespring. Ved siden af sandgraven var der et asfalteret område og en kuglestøderplads. I de "store" klasser tog man atletikmærker hvor man kunne få bronze, sølv, sølv-omalje og guld.

Sløjdlokalet var placeret i den gamle hestestald. Set indefra hovedbygningen og ud i skolegården, så lå sløjdlokalet til venstre og dannede nærmest en vinkel på den første af pavillonerne. Der var ikke plads til mange høvlbænke i dette lokale og moderne maskiner var der ikke nogen af. Det var nok en af skolens mest utidssvarende faglokaler. I de større klasser var der også hjemkundskab på skemaet. Men skolen rådede ikke over et egnet lokale, så det foregik på Hedensted Skole.

Disse faktorer, sammenholdt med et voksende elevtal, gjorde at den nye skole på Kirstinelundsvej blev bygget i 1977/78. Jeg har således haft fornøjelsen at gå i skolen på Bottrupvej fra 1. til og med 5. klasse. Mit 6. og 7. skoleår foregik på den nye skole. Det var en kæmpe omvæltning at komme på den nye skole. Alt var tip-top moderne. Helt nyt fysiklokale, helt nyt sløjdlokale og helt nyt hjemkundskabslokale. Alle indrettet med de nyeste maskiner og muligheder. Men ikke alt fungerede fra starten. Jeg husker specielt fra hjemkundskabslokalet, at udsugningen ikke fungerede optimalt. Derfor skulle vi lave pandekager i hjemkundskab ca. 4-5 gange i løbet af 6. klasse, så udsugningen kunne blive testet. Det osede jo en del når 8 pander med pandekager skulle i brug, men det gjorde ikke noget, pandekagerne smagte jo godt!!

Det nye sløjdlokale var en fornøjelse. Der var en høvlbænk med diverse værktøj til hver enkelt elev. Alt det andet værktøj var placeret i store skabe ved den ene væg, og så var der de nye store maskiner, som gjorde det meget nemmere for min far at være sløjdlærer. Det var en stor kontrast til det gamle lokale i hestestalden på Bottrupvej.

En anden ting som var en stor omvæltning fra den gamle skole var hallen. Nu havde vi en halv hal til rådighed. To rigtige håndboldmål, rigtige basketballkurve og bane, udstyr til volleyball, 3 badmintonbaner, diverse gymnastikredskaber og en trampolin. Det gav jo meget mere motivation for sådan en halvstor dreng som mig, at kunne få lov til at prøve alle disse forskellige sportsgrene. Udenfor var der ligeledes anlagt 2 fodboldbaner og en håndboldbane, som blev flittigt brugt, både i frikvartererne og i fritiden.

Dette var en lille gennemgang af udviklingen på Ølsted Skole i mine første 7 skoleår. Jeg har sikkert glemt en hel masse, men det er der sikkert andre der kan supplere med.

Udover de fysiske rammer med skolen, der blev ændret flere gange i min skoletid, så er der jo hele persongalleriet. I første klasse havde vi som tidligere nævnt Britta Petersen som klasselærer, sidenhen blev Rie Karnøe vores klasselærer. Vi havde også fornøjelsen af at have min far Jens Jensen til matematik, sløjd og fysik, vist også gymnastik. Jens Thøgersen havde vi til Orientering og Kristendom. Birthe Petersen

forsøgte at lære os Engelsk og Lena Porsgaard prøvede det samme med Tysk. Ellen Vester var vores hårdtprøvede lærer i hjemkundskab. Af andre lærere på skolen i samme tidsperiode kan jeg nævne: Grethe Ravnsborg, Preben Sørensen, Hanne Paikjær, og Finn Kierstein. Kurt Petersen var skoleinspektør.

Jeg gik i en god klasse, hvor der ofte var "gang i den". Vi startede med 20 elever i 1. klasse og sluttede med 23. elever i 7. klasse. Det var aldrig kedeligt at gå i vores klasse. Der var en god blanding af alle typer/personligheder og det giver jo af og til nogle sammenstød og konflikter. Men det blev altid løst uden forældrenes indblanding.

Mange af mine klassekammerater fra Ølsted Skole så jeg meget til i mine ungdomsår, selvom vi blev "spredt" ud på forskellige skoler efter tiden på Ølsted Skole. Jeg har været så heldig, at jeg stadig har stor kontakt med flere fra klassen og fra skolen generelt.

Når jeg husker tilbage på tiden på Ølsted Skole, så har jeg stort set kun gode minder derfra. Jeg håber, at mange af jer der læser dette har det på samme måde.

Lennart Jensen, 49 år i skrivende stund.

Skrevet 5. februar 2017.