

Ølsted skole.

Steen Engelbreth Pedersen, født 30 juli 1963.

Jeg er født og opvokset på gården Petersminde, som ligger nede bag Ølsted kirke. Gården har også adressen Ny Kirkevej 24.

Jeg havde mine første 7 skoleår på Ølsted skole, som lå på Bottrupvej. Perioden var fra 1970 til 1977.

Jeg husker ikke min første skoledag på Ølsted skole, men jeg har et foto, hvor jeg står med min cykel, og skoletasken som hænger på siden af bagagebægeret. Turen til Ølsted skole (ca. 1,5 km) cyklede jeg hver dag. Jeg mindes ikke at jeg nogensinde blev kørt i skole af mine forældre. I mit fotoalbum fra 1970, er der også et foto, hvor jeg har det pæne tøj på. Billedet blev taget på dagen, hvor jeg var til modenheds-prøve. Dengang blev man testet, hvorvidt man nu var moden nok til at komme i skole. (Billederne kan ses på sidste side.)

Vi var 8 elever som startede i 1. klasse i 1970. 5 drenge, (Anders, Frank, Jesper, Niels Peter og Steen). 3 piger, (Hanne, Helle og Marianne). I en kort periode kom Gitte i klassen, men hun måtte opgive pga. sygdom. Vores klasselærer i 1. klasse var Grethe Ravnsborg. Hun havde et stempelsæt, som hun brugte i dansk og regning. Stemplerne viste forskellige dyr, eller mønster. Disse stempler fik vi trykt i opgavehæftet når opgaven var løst. Senere fik vi klistermærker sat i hæfterne. I 1970 startede også den nye skoleinspektør Kurt Petersen.

Jeg husker mig selv som en stille, lidt genert, høflig dreng i 1. klasse. Det gik dog over med årene. Hi, hi, hi. Høfligheden husker jeg tydeligt som en fordel i 1. klasse. Vi havde nemlig Fru Hjerrild nogle få timer om ugen. Hende skulle man hilse på, ved at bukke eller neje. I 1. klasse havde vi klasseværelse i et mindre lokale, som senere blev lærerværelse. Senere fik vi klasseværelse i fysiklokalet. På skolen var der også et musiklokale og et formningslokale. Skoleinspektøren havde kontor på loftet, sammen med biblioteket. Hvis man fik en eftersidning, var det der, det foregik. Det nåede jeg også. I en bygning for sig selv lå sløjdlokalet. Til sløjd havde jeg Jens Jensen. Jeg lavede flere gode ting i sløjd, som eksempelvis en trælampe til stearinlys og et lille bord. I musiklokalet havde vi også håndgerning. Jeg mindes at det var sjovt, at sy en mindre bold, og mindre sjovt at lave et ryatæppe. I musiktimerne spillede vi på flere af skolens instrumenter. Alle i klassen blev opfordret til at købe en blokfløjte. Det fik de fleste, også jeg. Jeg har den endnu. Vi må ikke glemme gymnastiksalen. Der havde jeg mange gode timer, selvom salen var lille. Vi spillede krabbefodbold, stikbold, sprang over buk, kravlede i ribber og tov m.m. Rekvisitterne var i et rum i den ene ende af salen. Ved siden af dette rum var omklædningsrummet, samt brusebadet. I 1. klasse gik vi drenge i bad på samme tid som pigerne. Det blev dog ændret året efter. Øv, øv... Når vejret bare var nogenlunde, foregik gymnastiktimerne udenfor på sportspladsen. Vi spillede mest fodbold, men også håndbold, langbold og rundbold. Jeg husker tydeligt, de farvede bånd man skulle tage over hovedet, for at man kunne kende forskel på holdene. Der var ikke overtrækstrøjer dengang. Fodboldmålene var langt ude af mål. Stolperne var skæve og overliggerne buede kraftigt, og hvis vi skød over hegnet, måtte vi hente bolden ude på marken. Nogle år senere, da markerne blev forvandlet til byggegrunde, skulle man passe på med at sparke bolden over hegnet. De blev nemlig brændt af, hvis de landede i de forkerte hænder. Atletikbanen blev også brugt. Der var mulighed for udførelse af længdespring, højdespring, boldkast, spydkast, løb m.m.

Ølsted skole havde også en hyggelig skolegård. Frikvartererne skulle for det meste foregå udenfor. Om vinteren, og i ekstremt dårlig vejr, fik vi dog lov til at være inde. I skolegården hoppede vi hinkesten, hoppede i sjippetov, legede tag fat, spillede Antonius og meget andet. Skolens legeplads blev også flittigt brugt. Der var gynger, klatrestativ, klatrepæle og en lang lygtepæl som lå vandret, hvor man balancerede sig på. I frikvartererne var der ofte en gårdvagt. Vi prøvede nogle gange med vilje, at fange hans opmærksomhed. Eksempelvis denne her.... Slåskamp - Vi dannede en ring, så læreren ikke kunne kigge ind i midten, hvor slåskampen foregik. Vi råbte!! Héjar Sten, Héjar Sten, Héjar Sten. Gårdvagten masede sig igennem eleverne. Da han nåede midten, så han at det var en pind med en lille sten ovenpå. Ha ha ha. Indenfor brugte vi frikvartererne på at spille med hønseringe, bytte glansbilleder, læste og hyggesnakkede. Det var oftest pigerne, som foretog disse ting. Vi drenge var næsten altid udenfor, lige gyldigt vejret. Skolen havde et stort flot dørparti, som havde indgang fra skolegården til skolegangen. På gangen sang vi morgensang hver morgen, før timerne startede. Skolen havde også en have. Der var en flagstang, som blev hejst ved særlige lejligheder.

I starten af 70'erne fik jeg ny klasselærer. Det var Birthe Petersen. Hende havde jeg indtil vi gik ud af 7 klasse. Jeg havde Birthe til dansk, tysk og engelsk. Jens Jensen havde jeg til fysik og regning i flere år. I midten af 70'erne blev skolen for lille. Der blev etableret et par pavilloner, der indeholdte 4 klasseværelser. Vi nåede også at få klasseværelse i et af dem. Jeg husker også at vi havde geografi, biologi og kristendom i disse pavilloner. Min lærer til et par af disse fag var Preben Sørensen. Preben havde jeg også et år til regning. Kurt Petersen styrede musiktimerne. Da svømning kom på skoleskemaet, kørte "gammel Viggo" os til svømmehallen i Hedensted i skolebussen. "Gammel Viggo" var vores pedel på skolen i 1970 og hans kone var rengøringskone på skolen. Nogle år senere gik de på pension, og pedeljobbet blev overtaget af "Ny Viggo". "Ny Viggo" fik også fornøjelsen af at køre os til hjemmekundskab på Stjernevejs skolen, og til præstegården i Oens når vi skulle til præst.

Skolen var også tit samlingspunktet udenfor skoletiden. Om eftermiddagen legede vi på legepladsen, spillede bold på sportspladsen, røg cigaretter bag pavillonerne. Der var mange flirte timer, og flere mødtes med deres første kæreste på skolens område. Om aftenen efter aftensmaden, ved 19 tiden, mødtes vi ofte igen. Denne gang var det foran skolen på parkeringspladsen. Årsagen til dette sted, var at der var lys fra lygtepælene når mørket brød frem. Her mødte også de store drenge og piger op på deres knallerter og i deres biler. Dem så vi meget op til. Nogle karle fra gårdene kom også på besøg. Jeg mindes en, som var karl på en gård i Ølsted Nederholm. Han kom ofte kørende på sin Puck 3 gear med en plasticpose på styret. I posen havde han øl. Han kunne hurtigt drikke 3 stk. 70 cl. Hancock guldøl. Kort efter kunne man finde ham, i toppen af en lygtepæl. En anden person var "Mummi" som oprindeligt hed Carsten, som boede på Solvangsalle. Han kunne hjælpe alle, der havde problemer med sin cykel eller knallert. Hans mor kaldte altid på ham, når han skulle komme hjem i seng. Især i sommer halvåret. Hun råbte.: Carsten, Carsten, gadelygterne er tææændt. Ja der var meget underholdning ved skolen dengang. I 70'erne blev der også opstillet en telefon Box foran skolen, ud til Bottrupvej, som trak folk til. På skolens loft gik vi til spejder.

På plankeværket mellem legepladsen og parkeringspladsen, var der et vægskab med glaslåger og med hængelås på. Her kunne man se om man var på holdet til weekendens fodboldkamp. Vi var ikke så mange drenge i vores klasse, så alle var på holdet. Vi blev suppleret af elever fra andre klasser. Jeg var trænerens højre hånd, og skulle sørge for at underrette spillerne om mødetid og spillested. De første år spillede vi på sportspladsen ved skolen, men banen overholdte ikke målene da vi blev ældre. Vi måtte derefter have hjemmebane på "Wembley", som vi kaldte banen ved Hedensted skole. Vi havde vores forældre til at køre til kampene. Jeg husker en kamp hvor vores træner Bent Mikkelsen, var den eneste voksen der dukkede op med en bil. Bent fik alle 12 fodboldspillere, puttet ind i sin røde Mercedes, og så var det afgang til kamp.

Jeg mindes min tid på Ølsted skole som en sjov og dejlig tid. Skolen var en flot bygning, og det er en skam at den ikke eksisterer mere.



Et billede af Ølsted Skole.

Billedet fik jeg i et telegram, til min konfirmation i 1977 fra alle lærerne.



Flot påklædt med bukserne trukket godt op.

Billedet er taget i haven, hjemme på gården "Petersminde", før modenhedsprøven 1970.



Første skoledag.

Billedet er taget i gårdspladsen, hjemme på "Petersminde" August 1970.

Den "Bette" er min lillebror Jens.



1. Klasse 1970-71

Billedet er taget i gymnastiksalen på Ølsted Skole.

Lærer Grethe Ravensborg – Steen Engelbreth Pedersen – Niels Peter Ravensborg – Jesper Pedersen – Frank Andersen.
Forrest: Anders Nyborg Pedersen - Hanne Bang Jakobsen – Helle Barrit – Marianne Johansen. (15-02-17 SEP)