

Ølsted Skole



1. og 2. klasse, før Oens kom til.

Øverst fra venstre

Lars Wikkelsø, Bottrup – Flemming Nielsen, Bottrup – Marianne Jørgensen, Ølsted – Mogens Johansen, Ølsted – Mona Lisa Barrit, Ølsted – Asger Vestergaard Rasmussen, Bottrup – Henry Larsen, Bottrup – Margit Johansen, Ølsted – Erland Heide Pedersen, Ølsted – Jytte Ribergaard, Bottrup, Hans Oluf Hansen, Oens – Hanne Nygaard, Bottrup – Jørn Gram Frederiksen, Bottrup

Knælende

Torben Christiansen, Ølsted - John Sørensen, Bottrup – ??? fra fodermesterhuset i Bottrup – Henning Christensen, Bottrup – Bagerst Dora og Erik Tørnæs, førstelærer



Øverst fra venstre

John Sørensen, Bottrup – Henry Larsen, Bottrup - Hans Oluf Hansen, Oens – Torben Christiansen, Ølsted - Bent Nielsen, Oens – Henning Christensen, Bottrup – Johannes Kristensen, Ølsted – Ove Frost Jensen, Oens

Siddende

Mona Lisa Barrit, Ølsted – Marianne Jørgensen, Ølsted – Margit Johansen, Ølsted – Marian Østodd, Oens – Kr. Tranum Kristensen, førstelærer



9 April 1958
første
Skoledag



Ølsted skole fra april 1958 til juni 1965

En gammel cykel var skruet lidt sammen – bagagebæren kunne fint holde på min broders aflagte skoletaske – sadlen var skruet helt i bund, så jeg lige akkurat kunne nå pedalerne. Cykellygter og kædeskærm var fuldstændigt overflødig udstyr. Jakke, bukser og kyse var nyvaskede, og så ellers klar til at drage i skole for første gang (mor havde jo været med til indskrivningen) så ingen pyldren her.

Vi var 3 piger og 4 drenge i 1. klasse efter sammenlægningen med Oens omkring 1960, blev vi 4 piger og 7 drenge + en tilflytter (Johannes). Vi gik 2 årgange i samme klasse, således vi i 1. gik sammen med 2. klasse. Næste år da vi kom i 2. klasse, blev vi de 'store', og fik så den nye 1. klasse ind til os.

Jeg husker min skoletid som en god tid med gode klassekammerater – selvfølgelig var der nogle bryske 'slagsbrødre' i mellem, men disciplinen var ret hård, en ordentlig lussing fra skoleinspektøren var ikke af vejen hvis opførslen ikke havde været i orden – og det kunne gøres uden at orientere forældrene – og ham der havde modtaget den gik ikke hjem og sladrede. Spanskrøret var afskaffet, men pegepinden kunne godt benyttes som 'slagværktøj', ikke på kroppen men et ordentlig klask i bordet, hvis man var uopmærksom - almindelige ryk i øret var den mest almindelige afstraffelse – eftersidning kunne i sjældne tilfælde benyttes. Jeg husker helt tydeligt en enkelt episode, hvor den 'skyldige' havde været særlig slem. Han blev kaldt op til skoleinspektøren – Hr. Tranum tror jeg - umiddelbart efter alle var kaldt sammen efter spisefrikvarteret. Her fik han sådan én på kassen, for øjnene af alle skolens elever, - det gav respekt for alle – så gik der lige et par uger, inden nogen 'gik over stregen igen'!

Mobning var også aktuel i 60'erne - mit største problem i skolen, var mit røde hår. Det var jo et oplagt emne til mobning. Det lignede jo heller ikke noget at være rødhåret....!

Men jeg klarede mig – jeg var ret god til regning, og så fik pigerne lov at skrive regnestykkerne af i frikvarteret – og når man stod sig godt med pigerne, var "mobberne" mere tilbageholdende. Skolen gennemgik en stor udvikling, i de 7 år jeg gik der. Jeg husker der var pladsproblemer.

Ud over de 2 store klasselokaler i hovedbygningen, mener jeg der var indrettet en mindre hjælpe-lokalen. I 1959 blev der opført en førstelærerbolig ved siden af skolen. I sidefløjen, der tidligere var bolig for førstelærer, blev der indrettet klasselokale - bemærk gardiner og blomster i vinduerne på klasse-billedet fra 1958. Senere blev der indrettet sløjd-lokaler i kælderen i den nyopførte lærerbolig. Fysik og håndgerning blev indrettet på loftet i hovedbygning - i forlængelse af frk. Jensen's lejlighed. Sportspladsen blev etableret (nuværende tennisbaner) – Skolegården blev asfalteret. – Skolen blev opvarmet af 2 store kakkellovne, en i hver af de 2 store klasselokaler. Senere blev der installeret oliefyr, i et af skolens udhuse. Der blev opført en ekstra lærerbolig på den anden side af vejen i 1961. Hr. Sørensen ("Brumkarl") blev den første der flyttede ind. Der blev etableret skolebuskørsel for eleverne fra Oens – pedellen Aksel Jensen kørte den lyseblå transit.

Henning Christensen, Bottrup